

## DE STRAATVRAAG

# Deel je weleens bezittingen met anderen?

### Petra Lantink

Sinds kort deel ik een volkstuintje met tuinhuis met mijn volwassen dochter. We wonen allebei in een appartement en het is lekker om er even uit te zijn. Verder kom ik vaak op een Facebookpagina waarop spullen aangeboden en gevraagd worden in de buurt. Veel daarvan is gratis. Zo zet ik er vaak babyspulletjes van mijn kleinkinderen op of vind ik er speelgoed.



### Cynthia Offers

Ik ben net verhuisd en ken mijn burens nog niet goed. Dat verhoogt de drempel om iets te vragen. Ik heb weleens gekeken op een burenhulpwebsite. Daar kun je spullen lenen die je niet vaak nodig hebt, zoals een heggenschaar. Maar belangrijker dan spullen delen vind ik het delen van gezelschap en gevoelens met vrienden en familie. Daar was de afgelopen tijd veel behoefte aan.



### Hubert Fokke

Beneden bij onze flat staat zo'n stalletje waar je boeken in kunt zetten die je niet meer nodig hebt. Daar heb ik weleens een leuk boek uitgehaald. Verder hebben we meestal alles wel in huis. Mijn kleinzoon leent weleens onze boor of decoupeerzaag. Huizenruil of je auto delen lijkt me niks. Te privé en te veel gedoe.



### Giel Hoek

Al deel ik niet veel spullen, ik sta er wel voor open. We moeten er steeds meer naartoe denk ik. Zeker als je met minder rond moet komen, kan spullen delen een goede oplossing zijn. Maar niet alleen spullen. Als ik eten over heb, omdat ik te veel gekookt heb, dan geef ik dat aan iemand die het goed kan gebruiken. Ik ben kok en ik zie hoeveel eten er weggegooid wordt.



**CHECK ONLINE**

Praat ook mee over dit onderwerp!  
Ga naar [consumentenbond.nl/straatvraag](https://consumentenbond.nl/straatvraag)